

★ Een kapper met verzamelwoede

Op 16 augustus 1985 knipte hij voor het eerst als zelfstandige kapper in een leuk pand aan de Gubbelstraat, tussen de Markt en de Maas. Dat was een mooie locatie voor een eigen kapperszaak, maar helaas moest hij daar vanwege het omvangrijke Maas-Marktproject weg en een nieuwe plek zoeken. Die vond hij in de Kapoenstraat waar nu sinds zes jaar kapperszaak La Coupe gevestigd is. Kapper Piet Andela heeft het er prima naar zijn zin.

“Was het indertijd een noodgedwongen verhuizing, ik heb er inmiddels toch een klein paradijsje van weten te maken. Bovendien is het Jekerkwartier een mooi stuk Maastricht om in te wonen en te werken. Je hebt hier in de buurt alles bij elkaar en er zijn allerlei leuke zaken gevestigd, waaronder een boekhandel, enkele kappers, gezellige restaurants en cafeetjes. In de Kapoenstraat zijn we zelfs met drie kappers en dat gaat prima zo.”

In zijn zaak aan de Gubbelstraat bleek overduidelijk dat Piet Andela van mooie en leuke spulletjes houdt, met een voorliefde voor reclameobjecten uit de jaren vijftig. Die verzamelwoede heeft hij in de Kapoenstraat zeker niet ingetoomd, want het lijkt er voor de passant die een blik in de etalage werpt, een echt museum. Klanten kunnen plaatsnemen in fraaie vintage kappersstoelen of als ze wachten op hun beurt, genieten van al wat er in de zaak te zien is. “Men zegt wel eens, minder is meer,” zo lacht Piet Andela, “maar die vlieger gaat voor mij niet op. Ik vind het net gezellig met allerlei spulletjes om me heen.”

